

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Inleiding: De profetische hoop van de Geest

“Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd.
Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.
Toch dacht Hij aan de dagen vanouds, aan Mozes, aan Zijn volk.
Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde,
waar is Hij die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde,
Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes..”
(Jes.63:10-11)

“overeenkomstig het woord dat Ik u beloofd heb,
toen gij uit Egypte uitging en mijn Geest in uw midden stond: vreest niet.”
(Haggai 2:5)

Ondanks dat de Geest vanouds aanwezig was, zagen de profeten uit naar meer...

“ Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.”
(Jes.44:3)

Waarom kwam de aanwezigheid & werking van Gods Geest dan tot uiting in het OT?

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

Inleiding: De profetische hoop van de Geest

“En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” (Jh.14:17)

- Doorheen de geschiedenis is Gods Geest *altijd* bij het volk van God aanwezig geweest

Overzicht doorheen het OT:

- ❖ De Heilige Geest en de individuele gelovige
- ❖ De Heilige Geest en het volk van God
- ❖ De Heilige Geest en de belofte van het herstel

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Daarom zei de farao tegen zijn dienaren:

Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de Geest van God is?

Daarop zei de farao tegen Jozef:

Aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u.”

(Gen.41:38,39)

- 2000 j. verhaalde geschiedenis van Israel ➡ weinig *individuen* met ‘Geesteservaringen’
- *De vermelding* maakt duidelijk dat het personage onderscheiden wordt van alle overigen
- *Hoogst uitzonderlijke ervaring* ➡ begenadigd om een bijzondere opdracht te vervullen

“Daarna sprak Jahweh tot Mozes: Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen.

Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.”

(Ex.31:1-5)

- De ‘Geesteservaringen’ van een Jozef & Bezaleël zijn niet representatief voor Gods volk

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Jahweh zei tegen Mozes: Verzamel voor Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal Ik neerdalen en daar met u spreken.

En van de Geest Die op u is, zal Ik een deel afzonderen en op hen leggen.

Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen.

Toen daalde Jahweh neer in de wolk en sprak tot hem, en Hij zonderde een deel af van de Geest die op hem was, en droeg dat over op de zeventig mannen, die oudsten.

En het gebeurde, toen de Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer.”

(Num.11:16,17,25)

- De 70 worden bekrachtigd om samen met Mozes de zorg/last voor het volk te dragen
- Het ‘profeteren’ is een eenmalig getuigenis ter bevestiging v/d **autoriteit t.a.v. het volk**
- Een ‘beperkte groep’ die door de Geest ‘toegerust’ wordt tot een taak (vgl.Num.11:29!)

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Toen zei Jahweh tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem. plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem.

Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren.

Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals Jahweh door de dienst van Mozes gesproken had.”

(Num.27:18,19,23)

- ‘een man in wie de Geest is’ ➡ herinnert aan ‘de beschrijving’ van Jozef (Gen.41:38)
- De aanwezigheid van de Geest ‘kwalificeert’ Jozua tot *het leiderschap onder Israel*

“Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de Geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd.

Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem, en zij deden zoals Jahweh Mozes geboden had.”

(Dt.34:9)

- Jozua zijn ‘Geesteservaring’ is niet representatief voor het volk ➡ wijsheid tot bestuur

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Telkens wanneer Jahweh hun een richter verwekte, was Jahweh met de richter en verlost hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde; want Jahweh werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers.”
(Richt.2:18)

“ (Otniël) En de Geest van Jahweh was op hem en hij gaf leiding aan Israël en trok ten strijde.”
(Richt.3:10)

“Toen bekleedde de Geest van Jahweh Gideon” (Richt.6:34)

“ (Simson) En de Geest van Jahweh begon hem aan te vuren in Mahane-Dan,..” (Richt.13:25)

“ (Simson) En de Geest van Jahweh greep hem aan: hij ging naar Askelon,..” (Richt.14:19)

- **Tussenperiode Jozua - Saul** ➡ opeenvolging van Richters die ‘Gods leiding’ ervaren
- Niemand van hen kent ‘bestendig’ de aanwezigheid van de Geest, *het is in periodes*
- De Geesteservaring is niet representatief ➡ ‘**onderscheidt**’ hen van het overige volk

Het vervolgerhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Toen nam Samuel de oliekruik, goot haar uit over zijn hoofd, kuste hem en zei:
Heeft Jahweh u niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?

Toen zij daar te Gibeon kwamen, zie, een schare profeten trad hem tegemoet;
de Geest Gods greep hem aan en hij geraakte onder hen in geestvervoering.”

(1Sam.10:1,10)

“Toen Saul deze woorden hoorde, greep de Geest Gods hem aan, en hij ontstak in hevige toorn,”

(1Sam.11:6)

- ‘de geest Gods greep hem aan’ ~~➔~~ **bekeringservaring** ➔ **bevestiging leiderschap**
- Net zoals Simson wordt Saul nu bekrachtigd & bevestigd *als leider om Israel te verlossen*
- Net als bij 70 oudsten ➔ **betoon** deze ‘zalving’ zich eenmalig in profetische uitingen

“De volgende morgen greep de boze geest Gods Saul aan, en hij gedroeg zich in het huis als een razende,
... Saul werd bevreesd voor David, omdat Jahweh met hem was, terwijl Hij van Saul geweken was;”

(1Sam.18;10,12)

- Net als de Heilige Geest voorheen, komt en gaat *de ‘kwellende’ boze geest nu* bij Saul

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders.

Van die dag af greep de Geest van Jahweh David aan.

Maar van Saul was de Geest van Jahweh geweken,
en een boze geest, die van Jahweh kwam, joeg hem angst aan.”

(1Sam.16:13,14)

“Toen sprak Samuel: Waarom raadpleegt gij mij; Jahweh is immers van u geweken en uw vijand geworden.

Jahweh heeft gedaan, zoals Hij door mijn dienst gesproken had:

Jahweh heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven.”

(1Sam.28:16,17)

- Saul zijn ‘zalving’ is specifiek gerelateerd aan **het koningschap**
- Het koningschap ➡ ‘gezalvde’ David ➡ Geest wijkt van Saul ➡ **Jahweh niet met hem**
- ‘van die dag af’ ➡ **koning David zal ‘heel zijn leven’ *periodiek* de Geest van God ervaren**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
Scheep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.”
(Psalm 51:9-11)

- David was getuige geweest van wat Saul overkomen was ➡ **koningschap weggenomen**
- **Vaststelling:** alleen wie aangesteld, *belast is met een ‘Goddelijke opdracht’* ➡ **Geest**

PROFETEN?

“Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen,
kwam de Geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei:
Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn,
spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt;
die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neerliggend is met ontsloten ogen.”
(Num.24:2-4)

- Na de 70, komt Bileam de ‘valse’ profeet in Geestesvervoering om **WAARHEID** te spreken

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
Scheep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.”
(Psalm 51:9-11)

- David was getuige geweest van wat Saul overkomen was ➡ **koningschap weggenomen**
- **Vaststelling:** alleen wie aangesteld, *belast is met een ‘Goddelijke opdracht’* ➡ **Geest**

PROFETEN?

“Toen Bileam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd volgens zijn stammen,
kwam de Geest van God over hem. Hij hief zijn spreuk aan en zei:
Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man van wie de ogen geopend zijn,
spreekt, hij die de woorden van God hoort, spreekt;
die het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij neerliggend is met ontsloten ogen.”
(Num.24:2-4)

- Bileam komt *nooit tot inkeer* ➡ **stierf als een vijand van Gods volk** (Num.31:8)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“De Geest Gods kwam over Azarja, de zoon van Oded; hij ging Asa tegemoet en zeide tot hem: Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin! Jahweh is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.” (2 Kron.15:1)

“Toen kwam in het midden der gemeente de Geest van Jahweh op de Leviet Jachaziel, ...en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt Jahweh tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.” (2Kron.20:14,15)

“En Jahweh zond onder hen profeten om hen tot Zich te doen terugkeren; hoewel dezen hen ernstig waarschuwden, luisterden zij niet. Toen vervulde de Geest Gods Zekarja, de zoon van de priester Jojada,... en zeide tot hen: Zo zegt God: waarom overtreedt gij de geboden van Jahweh en wilt gij niet voorspoedig zijn? Omdat gij Jahweh verlaten hebt, heeft Hij u verlaten.” (2 Kron.24:19,20)

“Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest van Jahweh, en van recht en van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israel zijn zonde.” (Micha 3:8)

- Profetie is hier telkens **het verkondigen van de waarheid in de context van de situatie**
- Telkens gebeurt dit door: **aanvoerders, priesters, levieten, koningen of profeten**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en de individuele gelovige

“(Nehemia) En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten, en uw manna hebt Gij aan hun mond niet onthouden, en Gij hebt hun water gegeven voor hun dorst. ... Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaande hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor.” (Neh.9:20,30)

“(David) Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.” (Psalm 143:10)

- De Geest oefent echter wel invloed uit op de volksmassa zonder ‘zalving’

GODS ‘WONING’ ONDER ISRAEL?

- *Hoewel God de Geest niet inwonend was bij de gelovigen, was Hij toch ONDER hen*

“En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen.” (Ex.25:8)

“En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid van Jahweh vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid van Jahweh vervulde de tabernakel.” (Ex.40:34-38)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en het volk van God

“Op de dag dat de tabernakel werd opgebouwd, bedekte de wolk de tabernakel, de tent van de getuigenis; en 's avonds was hij op de tabernakel als een verschijning van vuur, tot de volgende morgen. Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur.” (Num.9:15-16)

“(dagelijks brandoffer) Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van Jahweh.

Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken.

Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden.”
(Ex.31:13)

- **Gods blijvende aanwezigheid** herinnert ➡ gehoorzaamheid aan het Wetsverbond
- Gods aanwezigheid heeft een heiligend & bewarend effect op de OT gelovigen

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en het volk van God

“Zie, dezen zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.

Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen.

Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen.

Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen

Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen,

totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.

In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking.

Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen.

Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.

Ik neem mijn toevlucht tot Jahweh de Heer, om al Uw werken te vertellen.” (Ps.73:12-18,23,28)

- Asaf wordt ernstig verzocht om de goddelozen te benijden en ontrouw te worden
- Het lijkt zo zinloos om u uit te sloven en Godvrezend te leven ➡ **MOEITE & STRUJD**
- bewaard door Gods tegenwoordigheid ➡ **herinnerd a/h oordeel over de goddeloze**
- **Het bewustzijn van Gods aanwezigheid motiveert Asaf om te volharden in geloof**

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en het volk van God

“Moge Jahweh, onze God, met ons zijn, zoals Hij met onze vaders is geweest. Moge Hij ons niet verlaten en ons niet in de steek laten, door ons hart voor Zich te winnen, zodat wij in al Zijn wegen gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen, die Hij onze vaders geboden heeft, in acht nemen.” (1Kon.8:57-58)

- Salomo bidt voor het volk om trouw te blijven aan het verbond ➡ **AANWEZIGHEID**
- Een ‘mensenhanden’ gemaakte tempel vereist **neerbuigende goedheid van Jahweh**

“Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb!” (1Kon.8:27)

- Herinnering ➡ Gods ‘nabijheid’ in de tempel is zo intens ➡ **geen ‘lokale’ Godheid!**
- De ‘tempel’ ~~➡~~ ‘magisch amulet’ dat bescherming verzekert ➡ **Jahweh vertrouwen!**

“Stel uw vertrouwen niet op bedrieglijke woorden: De tempel van Jahweh, de tempel van Jahweh, de tempel van Jahweh is dit!” (Jer.7:7)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en het volk van God

“De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht.

(Ex.14:19-20)

“In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn Heilige Geest gekrenkt.

(Jes.63:9,10)

➤ Gods ‘aanwezigheid’ ➡ Gods Geest in hun midden ➡ **DE WOLK & VUURKOLOM**

Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, (pilaar)”

als aan het vee, dat afdaald in de vallei, gaf de Geest van Jahweh hun rust.

Zo hebt Gij uw volk geleid om U een luisterrijke naam te maken.

(Jes.63:11,14)

Het vervolghet verhaal van Gods reddingsplannen

De Heilige Geest en het volk van God

“De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht.

(Ex.14:19-20)

“In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn Heilige Geest gekrenkt.

(Jes.63:9,10)

➤ Gods ‘aanwezigheid’ ➡ Gods Geest in hun midden ➡ **DE WOLK & VUURKOLOM**

Maar nu, waar is Hij Die hen deed opgaan uit de zee met de herders van Zijn kudde, waar is Hij die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde, (pilaar)

Die Zijn luisterrijke arm heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes..”

(Jes.63:11)

“overeenkomstig het woord (van het verbond) dat Ik u beloofd heb, toen gij uit Egypte uitging en mijn Geest in uw midden stond (pilaar) : vreest niet.”

(Haggai 2:5)

De Handelingen van de verrezen Heer Jezus



De belofte van de Vader
De gave van de Heilige Geest